

Hoofdstad telt duizend mannelijke prostituees - 10/07/2009

BRUSSEL - Er werken duizend mannelijke prostituees in Brussel. Vroeger bekommerde Adzon zich over hen. Nu die organisatie niet meer bestaat, is er vzw Alias. Maar die hebben amper middelen. 'Toch zijn we erg nodig', zegt Bruno Claeys.



Een voorbeeld om die noodzaak te bewijzen. 'Er was een Afrikaanse prostituee die beweerde dat hij het altijd veilig deed. Wij vroegen hem op een kunstpenis te tonen hoe hij een condoom gebruikte. Hij rolde het condoom correct af en knipte er toen de top van af. *Wanneer er geen direct contact is, is er geen seks*, zei de jongen.'

Hoe kan zo iets?

'Wij gaan er te makkelijk van uit dat iedereen correct is voorgelicht omdat we het zien door de bril van onze cultuur. Maar in bijvoorbeeld de Maghreblanden rust op homoseksualiteit een groot verbod. Er wordt niet over gesproken, laat staan dat er voorlichting is over veilige seks. Veel van die jongens zijn thuis weggegaan vanwege hun geaardheid. Vaak hebben ze in het Brusselse prostitutiemilieu hun eerste seksuele beleving.'

'Soms worden die jongens geacht een deel van hun geld naar hun familie te sturen. Zo bestendigen ze het cliché dat je hier makkelijk geld verdient. Dus komen ook anderen af. Zij stellen dan vast dat het circuit van zwartwerk vol zit en komen zo in de prostitutie terecht.'

Verdient het goed?

'Daar wil ik niet op ingaan. Dat is niet relevant. Iedereen denkt te snel dat het makkelijk geld verdienen is in de prostitutie. Dat is niet waar. Bijna iedereen kampt na verloop van tijd met een negatief zelfbeeld. Meestal na twee jaar, wanneer ze het etiket van *vers vlees* kwijt zijn. Dan komen de verslavingen, gokproblemen en psychiatrische en medische problemen. Maar vaak zijn ze voordien al het slachtoffer van gewelddadige contacten met klanten.'

Waar doen ze het?

'In de bars, in de toiletten, in het station, in de wagen van de klant. In het park. Bij hen thuis.'

Brussel overweegt de bouw van een megabordeel. Moet daar plaats zijn voor mannelijke prostituees?

'Komt dat megabordeel er echt? Welke gemeente zal dat willen. Ik denk niet dat er veel mannelijke prostituees achter de vitrine gaan zitten. Er is een dubbel taboe: dat van homoseksualiteit en dat van prostitutie.'

Wie zijn die 1.000 prostituees?

'We hebben het destijds onderzocht: 41 procent is Maghrebijn, 35 procent Oost-Europeaan, 14 procent Belg en 10 procent heeft een andere nationaliteit. Het gros is tussen de 18 en 25 jaar. Er zijn bijna geen minderjarigen. Er is nu ook een forse instroom van Bulgaren. Vaak zijn het mannen met een gezin. Meestal zijn ze ongeletterd, wat het heel moeilijk maakt om hulp te zoeken als ze hun papieren in orde willen brengen of ziek worden. Vroeger bij Adzon was ik er meermaals bij wanneer een van de jongens van de arts hoorde dat hij met hiv besmet was.'

'Door een reorganisatie bestaat Adzon niet meer en is er dus geen werking die zich specifiek bezighoudt met de mannelijke prostituees. Een groep vrijwilligers heeft zich nu verenigd in een nieuwe vzw en vraagt werkingsmiddelen om straathoekwerkers op te leiden, zodat ze weer drie keer per week de straat op kunnen.'

Die nieuwe vzw heet Alias. Waarom die naam?

'Veel prostituees werken onder een andere naam, een alias. Maar veel van hen komen uit Maghreblanden en het voormalige Oostblok en heten ook echt Ali. Vandaar dus *Alias*.'

Meer info en een petitie op www.maleprost.babeleer.net.

PAUL DEMEYER