

# Adil <sup>(1)</sup>

*Herinner je nog je eerste contact met Adzon <sup>(2)</sup>?*

Ja, dat was in 2003, denk ik. Ik ben toen bij Adzon geweest met een vriend die er vaak kwam. Ik heb daar een van de medewerkers leren kennen en die heeft mij vanaf dan verder begeleid.

*Wat wist je toen van de organisatie? Wie had er je over verteld?*

Ik wist dat het een homo-organisatie was die heel discreet was, ook voor jongens die klanten deden. Men had mij gezegd dat ik ernaar toe kon gaan om mijn situatie in orde te brengen. Beetje bij beetje heb ik hen leren vertrouwen.

*Hoelang ben je daar begeleid/geholpen geweest?*

Tot ze gestopt zijn. Sommige periodes ging ik heel vaak langs, andere momenten maar af en toe. We zagen de medewerkers ook vaak in het milieu. We konden hen altijd aanspreken en kregen condooms.

*Op welke vlakken heeft de organisatie jou het meest geholpen?*

Op medisch vlak. Er was een dokter die bloedstalen nam. Ik kreeg er condooms en vond er informatie over aids en over hoe me ertegen te beschermen. Dankzij Adzon heb ik ook andere organisaties leren kennen die mij konden helpen. Ook dankzij Adzon heb ik mijn papieren in orde gekregen en heb ik nu uiteindelijk een werkvergunning.

*Waarom ging je juist bij Adzon langs en niet bij een andere organisatie?*

Uit gemak eigenlijk. Ik had er vertrouwen in en kon de dingen zeggen die me bezig hielden. Ik voel me vaak niet op mijn gemak in andere organisaties. Ik heb schrik om over mijn homoseksualiteit te spreken of ben bang dat ze het zullen ontdekken. Ik blijf daar liever discreet over.

*Wanneer of op welk gebied mis je Adzon ?*

Om me te laten testen op aids bijvoorbeeld. Ik durf eigenlijk niet bij een andere dokter gaan. Gelukkig heb ik contact gehouden met een ex-medewerkster van Adzon. Ik kan bij haar nog terecht met een paar delicate vragen. Mijn situatie is nu echt veel beter. Het is niet meer zoals vroeger. Toen had ik af en toe wel eens wat werk in het zwart, maar was ik verplicht om in het prostitutiemilieu extra inkomsten te gaan zoeken. Want als homo uit de Maghreb is het echt heel moeilijk om werk te vinden binnen de eigen gemeenschap, zelfs in het zwart. Men moet ons niet. Adzon was ook een plaats waar we bij elkaar konden zijn, zonder de schrik om veroordeeld te worden... Ik mis wel de activiteiten die we daar deden.

*Wil je hier nog iets aan toevoegen ?*

Ik ben ongerust voor de nieuwkomers in het milieu. Ik ben eruit geraakt, ik heb papieren en werk. Het is trietsig dat Adzon niet meer bestaat, maar ik trek me wel uit de slag. Ik vind het heel spijtig voor de "nieuwe", zij kunnen niet meer rekenen op "een Adzon"...

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er binnenkort terug "een adzon" komt. We zouden maar al te graag terugkomen. En vooral nieuwe gasten zouden terug geïnformeerd zijn (bijvoorbeeld rond HIV) en hun problemen kunnen oplossen, en een nieuw leven beginnen met voorzichtigheid...

Bedankt aan zij die zich inzetten voor een nieuw project voor ons (de anciens) en de nieuwe gasten.

---

<sup>(1)</sup> Dit is een fictieve naam.

<sup>(2)</sup> Naam van de organisatie die hulp bood aan mannen in de prostitutie.